

MIJN HEILAND BLOEDT

Originele titel: Alas! And did my Savior bleed

Tekst: Isaac Watts; muziek: Hugh Wilson

Arrangement: Bob Sorem; Ned. vertaling: Johan Komrij

♩ = 100

1. Mijn Hei - land bloedt, zeer — tot mijn spijt, stierf Hij voor —
7 mij aan 't hout? — Ont - eer - de ik Zijn
12 hei - lig hoofd? Mijn zwak - heid sta - pelt fout op fout. —

2. Draagt Hij Zijn kruis door mijn mededoen,
gekerm met mijn schuld doorboord?
Genade zo oneindig groot!
Een liefde zo ongehoord!

3. Beschaamd verschuilt de zon haar glans,
een gitzwarte nacht breekt aan,
toen God, de Schepper, stierf voor ons,
door zonden keer op keer begaan.

4. Met schaamrood krimpt mijn trots ineen,
bij 't zicht van dat kostbaar bloed;
mijn hart klaart op in dankbaarheid,
de ogen zijn één tranenvloed.

5. De tranenree aan Hem t'rugbetaald
vergoedt nooit mijn schuldenlast.
Na alles overziend zeg ik:
hier, Here Jezus, houd mij vast.