

MIJN HEILAND BLOEDT

Originele titel: Alas! And did my Savior bleed

Tekst: Isaac Watts; muziek: Hugh Wilson

Arrangement: Bob Sorem; Ned. vertaling: Johan Komrij

♩ = 100

intro

Ab Db Fm7 Ab Eb7 Ab Ab Db Ab

SATB

1. Mijn Hei - land bloedt, zeer —
 (2. Draagt) Hij Zijn kruis door mijn
 (3. Be - schaamd ver - schuilt de —
 (4. Met) schaam - rood krimpt mijn —
 (5. De) tra - nen - zee aan Hem

8 Ab Eb7 Ab Eb Cm Ab Eb Ab Eb Fm Ab7

SATB

tot mijn spijt, stierf Hij voor — mij aan 't hout? — Ont - eer - de ik Zijn
 me - de - doen, ge - kerm met mijn schuld door - boord? — Ge - na - de zo on -
 zon haar glans, een git - zwar - te nacht breekt aan, — toen God, de Schep - per,
 trots in - een, bij 't zicht van dat kost - baar bloed; — mijn hart klaart op in
 t'rug - be - taald ver - goedt nooit mijn schul - den - last. — Na al - les o - ver -

16 Db Ab Eb Ab Db Fm7 Ab Eb7 Ab

1.,2.,3.,4. 5.
Ab Ab

SATB

hei - lig hoofd? Mijn zwak - heid sta - pelt fout op fout. — 2. Draagt
 ein - dig groot! Een lief - de zo — on - ge - hoord! — 3. Be -
 stierf voor ons, door zon - den keer op keer be - gaan. — 4. Met
 dank - baar - heid, de o - gen zijn één tra - nen - vloed. — 5. De
 ziend zeg ik: hier, He - re Je - zus, houd mij vast. — (vast.)

© 1707: Isaac Watts (tekst), © 1827: Hugh Wilson (muziek), © 2022: Johan Komrij (vertaling).

Duplicatie toegestaan en gratis verspreiding wordt aangemoedigd. Website: <https://www.nieuwehoopmuziek.nl>

<https://www.nieuwehoopmuziek.nl/mijn-heiland-bloedt>