

# RED DE VERLORENEN

Oorspronkelijke titel: Rescue the perishing

Tekst: Fanny J. Crosby; muziek: William Howard Doane

Ned. vertaling: Johan Komrij; arrangement: Bob Sorem

♩ = 60



1. Red de ver - lo - re - nen met me - de - do - gen, gris hen die ster - ven uit zon - de en graf;



huil om de dwa - len - den met on - ver - mo - gen, wijs hen naar Je - zus, die Zijn le - ven gaf.



Red de ver - lo - re - nen met me - de - do - gen, Je - zus is lief - de - vol, Je - zus maakt vrij.

2. Ondanks de minachting wacht Hij geduldig,  
't kind met berouw is genade beloofd;  
pleit met een milde hand, draag al hun schulden;  
Hij zal vergeven alleen door geloof.

3. Diep in ons aardse hart schuilt een verleider,  
liefde ontwaakt door genade gevoed;  
toon steeds een teder hart, goedheid verblijd je,  
plots klinken valse akkoorden weer goed.

4. Red de verlorenen, sta op, de plicht roept,  
steun van de Heilige Geest geeft je kracht;  
wijs ze de smalle weg die leidt naar zegen,  
toon ze een Redder aan 't kruis afgeslacht.

© 1870 door William Howard Doane (publiek domein)

© 2022: vertaling Johan Komrij, Nieuwe Hoop Muziek.

Duplicatie voor niet-commerciele doeleinden toegestaan en gratis verspreiding wordt aangemoedigd.  
<https://www.nieuwehoopmuziek.nl/red-de-verlorenen>

Website: <https://www.nieuwehoopmuziek.nl>