

IK BEN HEEL ZEKER

gebaseerd op Romeinen 8: 38-39

Originele titel: I am persuaded
Tekst en muziek: Ralph P. Merrifield
Arrangement: Adrian V. Miller
Nederlandse vertaling: Johan Komrij

♩ = 116

Refrein

D A Bm G D A G A

Ik ben heel zeker dat niets ons zal gaan scheiden van de liefde van God, ge -

6 D G D A D **Fine** G *Vers* D G

ge - ven in Chris - tus Je - zus. 1. Le - ven of dood? Krach - ten, en - ge -
2. Een we - reld - macht? He - den of toe -

12 D G D Em A **D.C. al Fine**

len? Een hoog - te of diep - te? Nee, zelfs niet één!
komst? Of e - nig an - der schep - sel? Nee, zelfs niet één!